

## 100 jaar gebouw Ramlehweg en Botanische Tuin.

Op 22 januari van dit jaar werden Jelka en ik ontboden op onze oude school. Wat was het geval, na het spetterende feest op het ss Rotterdam voor het 100-jarig bestaan van de school was er weer een gelegenheid aan te grijpen een feestje te vieren: het 100-jarig bestaan van het gebouw.

Rector Erik Zevenbergen vroeg ons deel te nemen in de commissie ter voorbereiding van dit festijn en dat deden we natuurlijk weer graag.

Een leuke bijkomstigheid was dat ook de Botanische Tuin rond dezelfde tijd zou verjaren en besloten werd een gezamenlijk programma samen te stellen voor 9 september met Lou de Boer van de Stichting Vrienden van de Botanische Tuin en de beheerder van de Botanische Tuin, Jack de Graaf.

Pieter Claessens was de grote gangmaker in dit hele proces. Tijdens één van de eerste vergaderingen van de commissie bombardeerde hij 6VWO-leerling Dorien van Mulligen tot voorzitter. De commissie bestond uit 3 leerlingen, te weten Dorien van Mulligen, Vanessa van den Akker en Amber Weggers, docente Engels Petula van Bers, Jolanda Tel van de administratie, (die gedurende alle vergaderingen schitterde door afwezigheid maar achter de schermen heel veel voor elkaar kreeg), Pieter Claessens, oud-docent Dick Rietveld, de heren van de Botanische Tuin en Jelka en ik.

Vanaf 22 januari kwamen wij maandelijks bij elkaar en ontstond het programma voor 9 september, een heel leuk proces om mee te maken met ieder een eigen rol in het geheel.

Er moest een aandenken komen voor de school, de school moest een "smoel" krijgen, er moest een programma komen voor de leerlingen en een middagprogramma voor genodigden. Er moest geld gevonden worden voor het aandenken en voor het verloop van de dag en van lieverlee kwamen we weer een stukje verder.

Vanessa van den Akker tekende het "smoel" en dit werd op een heel groot doek afgedrukt dat op de ochtend van het feest in alle vroegte ontrolt werd aan de school. Met dank ook aan Remco Verheij.

Jolanda Tel zorgde met veel overgave dat sponsors ruimhartig meedeelden aan het succes van deze dag.

Pieter kende een kunstenares, Yvon van Wordragen, die samen met de "meiden" een prachtig beeldje fabriceerde.

VOL-leden kregen een persoonlijke uitnodiging om deze dag bij te wonen en kwamen massaal opdruven.

Dick Rietveld gaf een geweldige presentatie over het gebouw aan de Ramlehweg en Lou de Boer sprak vol overgave over de Tuin en zijn omgeving.

Dorien glansde in haar rol als voorzitter en gastvrouw.

Fred Schot verzorgde weer een fantastische maaltijd.

En natuurlijk waren er nog véél meer mensen die deze dag tot een succes maakten! Bedankt namens Jelka en mij voor de samenwerking.

Wanneer is het volgende feestje?

Joke Hirdes